



Wijkbericht

februari 2023

Definitief ontwerp monument slavernijverleden

In het Griffpark komt een monument over het trans-Atlantisch slavernijverleden. Het college van burgemeester en wethouders heeft in december een ontwerp en locatie gekozen voor het Utrechtse slavernijmonument. Kunstenaar patricia kaersenhout gaat het kunstwerk maken. De gemeente heeft op 10 februari een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van dit monument. In dit wijkbericht leest u daar meer over.

Definitief ontwerp

Patricia kaersenhout heeft het schetsontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp van het monument van "Vlucht en Verzet". Zie de afbeeldingen hiernaast. Het ontwerp is krachtig en met veel symboliek waarin verleden, heden en toekomst samenkomen.

Het monument bestaat uit 2 delen:

1. Het monument is van zwart beton en komt achter de heuvel bij het water. Het heeft de vorm van een driehoek, die verwijst naar de driehoekshandel tussen Europa, Afrika en Amerika. Op het monument komen drie stalen zuilen met daarbovenop messing 'flying africans'. Dit zijn figuren uit een Afrikaanse legende die aan slavernij ontsnapten door een magische passage terug over de oceaan. Aan de zijkant zitten inhammen waar men in kan liggen, precies zo groot als de ruimte die totslaafgemaakten hadden op de schepen. Bezoekers kunnen via een QR-code op het monument luisteren naar verhalen over vlucht en verzet.
2. Op de heuvel komt een vierde stalen zuil met een flying african. In de zuil komt licht, om de huidige lantarenpaal te vervangen, en ook het licht in de betonnen rand wordt gemaakt. Elke dag straalt de heuvel een half uur paars licht, om zo een magisch moment te creëren en stil te staan bij ons slavernijverleden en de doorwerking daarvan.

De locatie van de kunstwerken staan aangegeven op het plaatje op de achterzijde van dit wijkbericht.



Vergunning

Voor het plaatsen van het monument hebben we op 10 februari een vergunning aangevraagd. U kunt uw mening geven over de aanvraag van een vergunning, dit noemen we een zienswijze. Pas als het besluit genomen is kunt u eventueel bezwaar maken tegen de vergunning. De aanvraag en het besluit komen te staan in de digitale Staatscourant op www.officielebekendmakingen.nl. U vindt het besluit via HZ_WABO-23-04767.

Waarom een slavernijmonument?

Het slavernijverleden is een pijnlijke geschiedenis, ook voor Utrecht. Daarom hadden organisaties rondom de jaarlijkse herdenking van dit rauwe verleden en viering van de afschaffing van de slavernij (Keti Koti Utrecht) al langer de wens voor een slavernijmonument. De gemeenteraad heeft het college in juli 2020 vervolgens de opdracht gegeven om samen met hen een slavernijmonument te realiseren. Het college heeft die opdracht omarmd.

Een slavernijmonument in Utrecht is belangrijk, het vergroot het historisch besef over ons slavernijverleden. En als we ons verleden kennen, gaan we elkaar beter begrijpen en kunnen we samen blijven bouwen aan de toekomst in Utrecht waarin iedereen zich thuis voelt. De jaarlijkse Keti Koti herdenking op 30 juni en de viering van Keti Koti op 1 juli vinden vanaf 2023 in het Grifftpark plaats.

Wandeling sporen van Slavernij

Wilt u meer weten over het koloniale en slavernijverleden van Utrecht? Lees dan boek *Slavernij en de stad Utrecht*. De digitale versie is gratis te vinden op utrecht.nl/slavernijverleden.

Ook kunt u in de maanden februari en maart een wandeling maken samen met een gids om meer te weten te komen over het koloniale- en slavernijverleden van Utrecht. Als omwonende kunt u gratis de wandeling Sporen van Slavernij lopen. U kunt zich hiervoor opgeven via sporenvanslavernijutrecht.nl/stadswandeling. Tik de tekst 'omwonende Grifftpark' in het veld opmerking om een gratis kaartje te reserveren. De afgelopen maanden hebben 39 buurtbewoners meegelopen met wandeling Sporen van Slavernij.

Planning

Zodra er meer bekend is over de plaatsing van het monument zullen we u hierover informeren. We verwachten eind mei/ begin juni te starten met de aanleg. Het monument wordt tijdens Keti Koti 2023 onthuld met een herdenking en een viering op 30 juni / 1 juli.

Meer informatie?

Als u vragen heeft kunt u via e-mail of telefoon contact met ons opnemen via slavernijverleden@utrecht.nl of bel met projectleider Annika Ridderikhoff via 14 030.

